

INFORMATIE REIS TURKIJE

12-daagse rondreis

30 april – 11 mei 2024

Reisleiding: Frank de Heus en Frank Beuger



Karakter van de reis

We treden in de voetsporen van de apostel Paulus en bezoeken de zeven gemeenten, die Johannes van Patmos in het boek Openbaring noemt. Er zal voldoende tijd en ruimte zijn voor ontspanning, voor het genieten van cultuur en natuur, voor het optrekken met de groep en voor eigen initiatieven. Voor wie wil is er 's-avonds een avondgebed en op zondag een viering.

Wie meegaat moet goed ter been zijn! Aan de reis zal een bijeenkomst voorafgaan ter onderlinge kennismaking en voorbereiding op de reis.

Gids

We worden de gehele reis begeleid door een lokale Nederlands-sprekende gids.

Reisorganisatie

De reis wordt ingekocht bij Drietour Reizen BV. Een specialist in het Midden Oosten.

Reisleiding

De reisleiding is in handen van drs. Frank de Heus (r: pastoraal werker voor de parochies in Zuidoost Twente) en drs. Frank Beuger (l: docent CT Storkcollege Hengelo).



Prijs

De Reissom wordt bij 25 tot 30 deelnemers ongeveer € 2016,-- Hier zit vrijwel alles bij in, behalve

- de reisverzekering € 23,04,
- annuleringsverzekering (incl.21% assurantiebelaasting) 6,65 % van de reissom,
- bijdrage SGR (€5,- p.p.) en
- Calamiteitenfonds € 2,50 per factuur (max. 9 personen),
- lunches heen- en terugreis,
- drankjes, persoonlijke uitgaven
- toeslag één-persoonskamer: € 225,--

Programma:

Dag 1, di 30/04: Vlucht van Amsterdam via Istanbul naar Kayseri. Na aankomst transfer naar uw hotel in Avanos.

Dag 2 wo 01/05 : Göreme – Ortahisar – Uchisar – Avcilar – Zelve

Excursie naar het openluchtmuseum Göreme: een opmerkelijke wereld van tufsteen puntmutsen en grotten. Hier vindt u kerkjes uit de begintijd van het christendom, zoals de 'appelkerk' en de 'slangenkerk', met bijzondere muurschilderingen. Tevens bezoekt u het dal van Uchisar en Ortahisar. Na de lunch vertrekt u naar Avcilar voor een schitterend uitzichtspunt. Tot slot naar de grotten van Zelve, die tot ver in de 20e eeuw nog bewoond waren. Ook hier ziet u ondergrondse kerkjes met mooie fresco's.

Dag 3 do 02/05 : Ilhara – Soglanli

De dag begint met een tocht door de prachtige Ilhara-vallei met vele kerken en heiligdommen, waar u onder leiding van de gids een wandeling kunt maken. Onderweg bezoekt u ook de Soğanli-vallei, waar u vele uit tufsteen gehouwen kerken en kloosters treft. De bekendste zijn de Koepelkerk (Kubbeli Kilisi) en de Karabaskerk met een fresco van de twaalf apostelen.

Dag 4, vrij 03/05: Avanos – Sultanhani – Konya

Via de Sultanhani, de best bewaarde Karavanserai, rijdt u naar Konya, de stad van de beroemde dansende Derwisjen

waar u de Mevlana Tekke bezoekt, tegenwoordig een museum met de tombe van Mevlana, kostbare kunstvoorwerpen en meubels. Tenslotte naar het kerkje van de 'Little Sisters of Jesus' oftewel de Heilige Apostel Paulus Kerk, waar de zusters u rondleiden.

Dag 5, za 04/05: Konya – Pisidië – Denizli

De reis zet zich voort naar Antiochië (Pisidië), vroeger het centrum van cultuur en religie met vele tempels en theaters. U ziet o.a. de overblijfselen van een Byzantijnse kerk, gebouwd op de plek van de synagoge waar Paulus zijn langste preek hield (Hand. 13: 14-52). Tenslotte naar Denizli vlakbij Pamukkale waar u ontspannen kunt genieten.

Dag 6, zo 05/05: Zondag

Op deze zondag is er gelegenheid om een kerkdienst te bezoeken. Lunch in het hotel. Verder bent u vrij om deze dag naar eigen inzicht te besteden.



Dag 7 ma 06/05: Pamukkale – Laodiceia

Vandaag staat een bezoek aan één van 's werelds bekendste natuurwonderen op het programma: het katoenkasteel van Pamukkale, een massief van kalksteenterrassen waar water uit de hete bron over stroomt. Tevens maakt u een wandeling langs de ruïnes van de antieke stad Hiërapolis en bekijkt de Necropolis, de Apollo-tempel en de kerk van Philippus. Tot slot naar Laodiceia, de stad van het compromis. U overnacht in Denizli.

Dag 8, di 07/05: Filadelfia – Sardes – Tyatira – Pergamon

U vervolgt uw reis via Filadelfia waarover Johannes in zijn brieven alleen maar positief is geweest, Sardes en Tyatira naar Ayvalik. In Sardes bekijkt u de indrukwekkende Romeinse ruïnes zoals het gymnasium en de synagoge. Geniet ook van het merkwaardige landschap dat vele graftomben herbergt. In Tyatira, een oud textielcentrum, hoort u het verhaal van Lydia de Purperverkoopster. Voor de overnachting verder naar Pergamon.

Dag 9, wo 08/05: Pergamon

Vandaag staat een bezoek aan de oude Bijbelse stad Pergamon op het programma. Het meest spectaculaire gebouw is de Akropolis, die als een adelaarsnest tegen een berg ligt. Ook bekijkt u de Romeinse Rode basiliek, een tempel oorspronkelijk gewijd aan Serapis en later een kerk, en tenslotte het Asklepeion, het belangrijkste medische centrum uit de oudheid. Tijdens uw bezoek is er gelegenheid voor een eigen overdenking. Overnachting in Izmir.

Dag 10, do 09/05: Izmir

Izmir, het vroegere Smyrna (Izmir), is nu een typisch Levantijnse stad, en ook we de gemeente van Vervolging genoemd. Door allerlei rampen herinnert nog maar weinig aan het Bijbelse Smyrna. U ziet de overblijfselen van de St. Polycarpkerk, de oudste kerk van Izmir, die de zeven kerken van de Apocalyps-gemeenschap symboliseren, de Ottomaanse klokkentoren en de Kadifekale en de oude Akropolis vanwaar u een prachtig uitzicht heeft over de stad en de haven. Ga ook naar de sfeervolle Romeinse markt.

Dag 11, vrij 10/05: Efese – Selçuk – Kusadasi

Vandaag: Efese, waar zich één van de zeven klassieke wereldwonderen bevindt, de tempel van Artemis. Ook het theater en de bibliotheek zijn indrukwekkend. U bezoekt tevens het huisje van Maria en de Johannesbasiliek in Selçuk. U overnacht in Kusadasi.

Dag 12, za 11/05: Transfer naar de luchthaven van Izmir, en terugvlucht via Istanbul naar Amsterdam.

Overnachtingen:

Avanos (3), Konya (1), Denizli (3), Pergamon (1), Izmir (2), Kusadasi (1).

Verdere informatie en aanmelding:

- f.deheus@rkzuidoostwente.nl,
06 300 988 33
- f.beuger@home.nl
06 230 90 356