

Nieuwsbrief Pastoraat Zuidoost Twente Woensdag 24 april 2024



Parochie
St. Jacobus de Mercurius
Enschede



Parochie
Maria Vlucht
Looze e.o.



Parochie
St. Franciscus van Assisi
Bockelo-Buure-Heesbelegen



Kopy (maximaal 200 woorden) *tijdens meivakantie* vóór dinsdag insturen aan communicatie@rkzuidoosttwente.nl

Format voor schrijven stukjes op te vragen bij secretariaat@katholiekenschede.nl.
Aan- en afmelden nieuwsbrief via het centraal secretariaat van uw parochie.

Nieuws uit Zuidoost Twente



SPACE FOR GRACE

Al eerder heb je kunnen lezen, hoe we als parochies Zuidoost Twente deelnemer aan het Space for Grace programma 2024 zijn geworden. Maar Space for Grace... wat is dat dan? Het klinkt zo Amerikaans. En is het alleen dit jaar, of juist ook toekomstgericht? We zullen proberen de belangrijkste vragen te beantwoorden.

Waar staat het voor?

Letterlijk vertaald: Ruimte voor genade. En dat is het feitelijk ook.

Een parochie biedt, als 't goed is, ruimte voor Gods genade (is niet vol van zichzelf) en keert daarmee naar buiten. Met activiteiten en vieringen. Met de dingen van God, met alles wat God geven wil.

Naar buiten keren

Daarom kozen we deze titel voor ons ingediende project 'Naar buiten keren'. Het is nadrukkelijk wat we beogen: mensen bereiken, naar ze luisteren, inventariseren welke behoeftes er zijn op het gebied van samen geloven, samen kerk zijn.

De missionaire parochie, wat betekent dat eigenlijk?

We sluiten aan bij het levensprogramma van Jezus: wat Hij zijn leerlingen meegaf. De activiteiten richten zich op de belangrijkste pijlers van ons geloof en zijn geslaagd als we die erin terugzien:

- samen bidden;
- samen de Bijbel of een christelijke tekst lezen en daarover spreken;
- samen iets voor een anderen doen, last verlichten waar mogelijk.

Op wie richten we ons dan specifiek?

Onze doelgroep zijn parochianen en belangstellenden in onze regio in de leeftijd van 18 tot 50 jaar. Via panels gaan we de komende tijd juist bij deze groep inventariseren welke visie en behoefte men heeft als het gaat om samen geloven, samen kerk zijn. Het doel hierbij is dat we deze groep niet alleen bereiken, niet alleen bevragen, maar ze ook kunnen verbinden met onze

geloofsgemeenschap. Zodat we bij het afsluiten van het Space for Grace project kunnen vaststellen, dat onze geloofsgemeenschap gegroeid is. Niet alleen in geloof maar vooral in deelname van nieuwe parochianen. Als bezoeker, om mee te doen, om te helpen.

Space for Grace is een jaartraject, eindigt het daarna?

Zeker niet. Zoals hierboven beschreven: het project “Naar buiten keren” past naadloos in het gedachtegoed van de Missionaire Parochie. Dit jaar zetten we in het project Space for Grace de activiteiten op. Het is de bedoeling die daarna over te dragen aan werkgroepen, die deze activiteiten voortzetten en verder uitbouwen. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de pastoraatgroepen: zij zullen nauw contact met de werkgroepen onderhouden over de voortgang van de projecten.

Vragen of belangstelling: meld je bij

Wij nemen je de komende maanden graag mee in de vorderingen van de verschillende projecten. En wie denkt: daar wil ik best mijn steentje aan bijdragen: meld je graag bij Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl;
Hetty Mulder: communicatie@rkzuidoosttwente.nl



Haaksbergen: inzameling slaapzakken een succes

Op zaterdag 20 april van 10.00 tot 12.00 uur konden slaapzakken worden ingeleverd bij de Pancratiuskerk en de HH. Bonifatiuskerk. We mochten ruim 40 slaapzakken in ontvangst nemen. Deze worden gedoneerd aan de Sheltersuit Foundation in Enschede. Zij maken er zogenaamde sheltersuits van: een wind- en waterdichte jas waaraan ook een slaapzak kan worden bevestigd. Het is een noodoplossing voor mensen die noodgedwongen buiten moeten slapen zoals b.v. daklozen en vluchtelingen. De inzameling werd opgezet door de Caritas van de St. Franciscusparochie. Wij bedanken iedereen die een slaapzak heeft ingeleverd. Op 28 september 2024 wordt opnieuw een inzamelactie gehouden. Dus bewaar uw oude slaapzak nog even voor het goede doel. *Johan Hofhuis, secretaris Caritas St. Franciscusparochie*



Haaksbergen: een feest

Het was een waarlijk een feest. De rode loper was uitgelegd. Afgelopen zondag werd in de Pancratiuskerk de ‘Eerste Communie’ gevierd. Niet alleen de versiering van de kerk, maar ook de vele parochianen die waren samengekomen, maakten duidelijk dat het een bijzondere dag was. Voorin de

kerk hingen prachtige foto’s van de communicanten. De ‘Eerste Communie’ is na de doop een tweede moment waarop kinderen binnegaan in ‘Het land van God’. Het land, een wereld,

waarin mensen 'in Godsnaam' zorg hebben voor elkaar, zo hoorden we in het evangelieverhaal van het verloren schaap (Lucas 15, 3-7).

In het boekje dat voor deze viering was gemaakt hoefde je niet te verdwalen. Uitleg stond steeds keurig, kleingedrukt, bij de verschillende momenten van de kerkdienst. Bij traditionele teksten, zoals de geloofsbelijdenis, werd ervoor gezorgd dat de traditionele tekst 'verstaanbaar' werd. Ook als je niet vaak een kerkdienst meemaakt, voelde je er vandaag gemakkelijk thuis. Iedereen werd bij de viering betrokken. Kinderen en ouders lazen teksten. Het Allegrokoor en Sander Fox werkte eraan mee, de pastores Willy Rekveld en Frank de Heus vertelden het verhaal Jezus: zorg voor elkaar zoals een herder zorgt voor zijn schapen en doe zoals ik heb jullie heb voorgedaan. Jezus is de inspiratiebron voor een wereld van vrede en gerechtigheid. Namens de Pastoraatgroep bedankte Bernardie Broekhuis eenieder en gaf de communicanten een kleine herinnering aan deze dag. Het was een feest om vandaag in de kerk te zijn geweest. *Door Thij Willems*



Kinderkoor Jacobus de Meerdere Enschede kan meer dan zingen in een viering!

Afgelopen zondag in de Sint Jan. Eucharistieviering met pastor Jan Kortstee en het kinderkoor St. Jacobus de Meerdere. Trots in hun mooie blauwe truien, zingen ze een

hele Mis. Enthousiast begeleid door Juliette Kemp als dirigente en Sander Harperink op piano. Maar.... De kinderen kunnen méér dan dat. Ze lezen namelijk ook, en hoe!. De antwoordpsalm na de eerste lezing nemen ze voor hun rekening: lectoren in de dop! Heel goed gedaan. Voor wie er ook geluid bij wil, click op de onderstaande link. Kun je meteen horen hoe mooi ze zingen. Kijk op: <https://www.youtube.com/live/mdQl9SPSoeo?feature=shared>.

Uit het 'Voorgangersoverleg' gemeenten en kerken Enschede

Vertegenwoordigers van verschillende kerken uit Enschede worden jaarlijks uitgenodigd voor overleg met de gemeente. Het gesprek ging dit keer over het volgende.



Enschede zit in de top 3 van Nederland als het gaat om kinderen met de minste kansen! Eén op de zes kinderen heeft jeugdhulp nodig. Er is 40% schooluitval. Er is veel armoede en er zijn veel schulden m.b.t. energierekeningen. De gemeente probeert daar al veel aan te doen. Bij 'Leergeld Enschede' kunnen gezinnen steun krijgen voor de

kosten van sport en/of cultuur, maar ook voor veel andere zaken; fiets, schooltas, schoolreis/werkweek. Evengoed zijn ook de inwoners van de stad belangrijk om stadgenoten te steunen, eenzaamheid te bestrijden en het welzijn in de stad te verbeteren. Het Diaconaal

Platform Enschede is een mooi voorbeeld. Ook 'weekend pleegzorg' en 'kind aan huis', zijn belangrijk en kunnen voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden. Jongeren zitten gemiddeld 5 uur per dag op social media. Daar wordt hen een ideaal-beeld voorgeschoteld. Dat is veelal funest voor hun zelfbeeld. Voor jongeren is er 'Go 053', hét christelijke tienermerk van Enschede. Zowel Hadassa Meijer (vz. fractie van de CU) als de wethouder Harmjan Vedder (CU) zeggen tot slot toe, dat zij graag bereid zijn, tot verder overleg en informatie. *Door Gerrie Korten en Tiny Hannink*

Mededelingen



Het Centraal Secretariaat Maria Vlucht is in verband met vakanties in de maanden april en mei 2024 beperkt geopend. Zie <https://www.mariavlucht.nl/actueel/secretariaat-beperkt-bemensd-in-april-en-mei->



Snoeischaren ruil - herkent u deze snoeischaar?

Na het maken van de Palmpasestokken in de parochiezaal bij de Jacobuskerk heeft Siny deze snoeischaar mee naar huis genomen. Bij thuiskomst bleek dat dit niet de juiste snoeischaar was. Siny wil graag haar eigen snoeischaar weer terug.

Herkent u deze rode snoeischaar? Het zou goed kunnen dat u dan de snoeischaar van Siny thuis hebt liggen. Neem contact op met Marijke (06 24 555 655) en we lossen het op.

Vieringen en activiteiten voor kinderen en jongeren



KINDEREN

Zondag 5 mei: Kinderwoorddienst – Jozefkerk Enschede

6^e zondag van Pasen

Thema: Verbonden met Jezus

Jezus heeft jou oneindig veel lief. En jij bent uitgenodigd om in zijn liefde te blijven.

Bijzondere vieringen en activiteiten

Vanaf woensdag 1 mei: Ontmoetingsdagen senioren in de parochie Maria Vlucht

- **Lonneker:** alle senioren worden hiervoor uitgenodigd. We beginnen op woensdag 1 mei om 9.30 uur in de Jakobusschelp met een kopje koffie en wat lekkers en gaan om 10.00 uur naar de kerk voor de eucharistieviering met het gemengd koor. Na de viering is er tijd voor een hapje en een drankje.
- **Glanerbrug:** Alle 80-plussers ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging en aanmelden is gewenst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen dan kunt u contact opnemen met Mariëtte Vloedveld 053-4612291. Woensdag 22 mei om 14.00 uur is de ontvangst in

het parochiehuus en om 14.30 uur begint daar de eucharistieviering met muzikale omlijsting van het dameskoor. Vanaf 15.30 uur is er koffie en thee met daarna een hapje en een drankje.

- **Losser:** alle 83-plussers ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging en aanmelden is gewenst. Vrijdag 24 mei om 10.00 uur begint de eucharistieviering in de kerk met medewerking van het dameskoor. Daarna wordt het programma vervolgt in de parochiezaal waar u koffie/thee en een hapje en een drankje ontvangt. Wij sluiten af met een lunch.

Het thema van de viering is overal 'Laat Jouw licht stralen'. Pastor Willy Rekveld is bij alle vieringen de voorganger en zal na de viering met de mensen in gesprek gaan. Bij alle ontmoetingsdagen is er mogelijkheid om deel te nemen aan de ziekenzalving of ziekenzegening. De ontmoetingsdag in **Overdinkel** vindt plaats op donderdag 26 september.



woensdag 1 t/m zondag 5 mei: 'Kom in de meivakantie naar de grootste Boekenbeurs van Twente!'

Van woensdag 1 t/m zondag 5 mei staan er weer duizenden boeken voor u klaar! De Boekenbeurs Glanerbrug organiseert dit jaar voor de 31e keer een boekenbeurs. Wederom in de hal van basisschool De Troubadour aan de Sonatestraat 44a. De opbrengst is bestemd voor goede doelen. Komt dus allen naar de

grootste boekenbeurs van Twente: van 1 t/m 5 mei.

U leest er alles over op onze website: <https://www.mariavlucht.nl/actueel/boekenbeurs-glanerbrug-2024>



zaterdag 4 mei: Dodenherdenking H.M. Geboortekerk Losser

Zaterdag 4 mei om 19.00 uur is er een oecumenische viering in de H. Maria Geboortekerk te Losser. In deze dienst gaat ds. Hennie Marsman voor samen met parochieel voorganger mevr. Rietie Kenter. Direct aansluitend op de dienst wordt een stille tocht gelopen via het katholieke kerkhof en het Joods monument naar het Martinusplein.

Hier zullen Rietie Kenter namens de katholieke kerk, pater Saït namens het

Syrisch-Orthodoxe klooster en ds. Hennie Marsman namens de Protestantse kerk een krans leggen bij het oorlogsmonument.



zondag 5 mei: Vredesfietstocht op Bevrijdingsdag vanaf O.L.V.-kerk Glanerbrug

Zondag 5 mei bieden de Vrouwen voor Vrede Enschede een bijzondere fietstocht aan. Deze start om 14.00 uur vanaf de katholieke kerk aan de Kerkstraat in Glanerbrug.

Mensen die mee willen fietsen willen we vragen wat lekkers mee te nemen om te delen. Verder zijn er geen kosten aan verbonden.

De fietstocht zelf duurt ongeveer anderhalf uur, incl. tussenstops. De tussenstops zijn bij plekken in Nederland én Duitsland die met vrede te maken hebben. Bij elke stop is er aandacht voor het monument waar we voor staan en zal een gedicht worden gelezen. Bij de Oase aan de Dinkel (tussen Gronau en Glane) eindigt de fietstocht. Daar staat koffie en thee klaar. Van daaruit kunt u op eigen gelegenheid terugfietsen naar huis.



donderdag 9 mei: dauwtrappersmis - BonBoys-complex 'de Greune'Haaksbergen

De organisatie van deze H. Mis is in handen van de geloofsgemeenschap HH. Bonifatius en Gezellen (parochie St. Franciscus van Assisië).

Voorganger in deze Eucharistieviering is pastor Willy Rekveld. Het Franciscuskoor zal haar medewerking verlenen. De viering zal **altijd** doorgaan. Bij minder toegankelijk weer, wijken we immers uit naar de kerk. In de andere kerken van de Franciscusparochie zullen geen vieringen zijn.

Ontbijt. Na afloop van de viering krijgt iedereen een ontbijt aangeboden door de ondernemers van de Veldmaat. De gastheer van deze dag is zoals altijd s.v. Bon Boys.

Opgavenformulier voor ontbijt (voor de Eucharistieviering is voldoende plaats):



Naam	:
Adres	:
Postcode en plaats	:
E-mail /telefoon	:
Aantal personen	:
Uiterste inleverdatum zondag 5 mei 2024 om 18.00 uur klantenservice Plus Leusink.		
U krijgt bij inleveren van opgaveformulier per persoon een ontbijtbon.		
-Iedereen is welkom, ook mensen van buiten de Veldmaat-		



donderdag 9 mei, Hemelvaart: Dauwtrappen en Dauwtrapviering - Openluchttheater Brilmansdennen, Gildehauserweg 27 Losser

U wordt uitgenodigd om om 7.00 uur deel te nemen aan de gezamenlijke wandeling van ruim anderhalf uur. Op deze tijd wordt gestart met 'het dauwtrappen', waaraan heel het gezin, dus jong en oud, kan deelnemen. Het vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater aan de Gildehauserweg in Losser. Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht. Het

wordt wel op prijs gesteld: parochiesecretariaat Mariavlucht, 053 5361675 op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur of via secretariaat@mariavlucht.nl
Om 9.00 uur vindt in het Openluchttheater een Oecumenische gebedsdienst plaats, die door ds. Hennie Marsman en Alfred Westenbroek wordt geleid. Tijdens de dienst vindt een collecte

plaats voor het goede doel. Dit jaar is gekozen voor de stichting 'Leergeld Losser'. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Excelsior. Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar voor de aanwezigen en is er de gelegenheid voor een gezellig samenzijn: al met al een mooi en goed begin van Hemelvaartsdag 2024. Meer informatie vindt u op: <https://www.mariavlucht.nl/actueel/hemelvaartsdag-2024>.



James Keuben wordt op 1 juni tot diaken en op 9 november tot priester gewijd. Wij organiseren voor beide data busvervoer naar Utrecht v.v.

Kardinaal Eijk wijdt James Keuben op zaterdag 1 juni tot diaken in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Op zaterdag 9 november zal de kardinaal James tot priester wijden, ook in de St. Catharinakathedraal. Op zondag 10 november zal James zijn eerste H. Mis celebreren in de H. Jacobuskerk in Enschede.

De parochie heeft voor 1 juni en 9 november een touringcar gereserveerd voor parochianen uit Zuidoost Twente, die deze bijzondere gebeurtenis(sen) willen bijwonen. We vertrekken beide data vroeg (rond 07.15) uit Enschede en verwachten rond 17.00 terug te zijn.

Wil je gebruik maken van dit vervoer? Meld je dan zo snel mogelijk bij secretariaat@katholiekenschede.nl. Geef aan of je op 1 juni of 9 november of beide data wilt meereizen. Vermeld ook je email adres en je telefoonnummer. Er kunnen per dag maximaal 51 personen meereizen. Vol = vol, wel hanteren we, indien noodzakelijk, een kleine wachtlijst. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de reissom tussen de 20 en 25 euro per persoon uitkomen. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met betaalgegevens. Na bevestiging is je deelname definitief.

Zet jij je in voor een vitale & gelukkige stad?

DAN IS DEZE DAG VOOR JOU!

Dit jaar op vrijdag 7 juni vieren we de Enschedese Vrijwilligersdag! Een middag georganiseerd voor jou als blijk van waardering voor jouw inzet in Enschede! Onder het genot van een hapje en drankje, muziek en andere activiteiten, word jij als vrijwilliger extra in het zonnetje gezet.

Meld je aan via een link op www.m-pact.nl of via deze QR code.



WANNEER 7 juni 2024
HOE LAAT 13:00 - 17:00 uur
WAAR Twentsche Foodhal
Hoge Bothofstraat 39a,
Enschede

We zien je graag op 7 juni!



Vrijdag 7 juni: vrijwilligersdag Enschede

Onderstaande organisaties zijn genomineerd voor de eerste drie plaatsen van de Enschedese Vrijwilligersprijs 2024 en de winnaars worden tijdens het evenement bekend gemaakt.

Genomineerden zijn:

- Buddy to Buddy
- Budo Schutterveld
- Circus TijdGeest
- Kringloopwinkel Dreamfactory

-  Kartrekkers van Eanske
-  Stichting Diaconaal Platform Enschede
-  Stichting Ingehaakt
-  Stop Armoede 053
-  Voedselbank Enschede/Haaksbergen
-  Voetbalclub v.v. Victoria '28

Omdat het om mensen gaat



Enschede Zuid: De bloemen zijn deze week voor mevr. Gerrie Korten aan de Buursebrink.

Ter inspiratie

‘Blijf in Mij’ door pastor Willy Rekveld, parochievicaris

Bij ‘Ik ben de ware wijnstok’ (Johannes 15, 1-8)



Bij het lezen van dit Evangelie gingen mijn gedachten naar het begin van mijn pastor zijn, nu vijftientig jaar geleden. Benoemd in een dorp in Twente mocht ik beginnen te werken in de wijngaard van de Heer. Het was ongeveer toen ik een nieuwe benoeming kreeg dat in dat dorp een wijngaard werd aangelegd. Twee jonge ondernemers die met hart en ziel begonnen. Ik noem het ‘passie’ voor datgene wat ze voor ogen hadden. Inmiddels een wijngaard die vrucht oplevert. Een wijngaard waarbij velen betrokken zijn. De vriendenkring van deze wijngaard. Jongeren met een zogenoemd rugtasje die goed worden begeleid en veel plezier hebben in hun werk. En er valt veel meer te vertellen maar ik denk dat ook hier de woorden gezegd mogen worden: “los van elkaar kun je niets”. Dat is ook het geval in het Evangelie dat Jezus ons voorhoudt. Hij is de ware wijnstok, zijn Vader de wijnbouwer. Wij mogen de ranken zijn van de wijnstok en in verbondenheid met Hem vrucht dragen. ‘Wie

in Mij blijft terwijl ik in hem blijft draagt veel vrucht’. Hierbij denk ik aan wat er nu speelt in de missionaire zending van ons samen-kerk-zijn. Gestalte geven aan ons gelovig zijn in onze tijd. Daarin mogen wij samen werken. Iedereen is daarbij nodig om zo samen te werken in de wijngaard van de Heer. Elke rank is van waarde. Verbonden met de ware wijnstok en met de wijnbouwer. Daarvoor is passie nodig. Hart en ziel. Werklust en inzet, ook in onze parochie. Dat wij zó veel vruchten dragen. Ik wens ons die passie toe.

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407
 Parochievicaris Willy Rekveld: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, 06 208 74 866
 Pastoraal werker Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833

Live-streams (*Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending*):

[Enschede Sint Jan-kerk](#)

[Enschede Jozefkerk](#)

[Haaksbergen Bonifatiuskerk](#)

[Haaksbergen Pancratiuskerk](#)

[Losser Maria Geboortekerk](#)

[Overdinkel Gerardus Majellakerk](#)

Website parochies: www.mariavlucht.nl www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebook parochies Zuidoost Twente: <https://www.facebook.com/rkzuidoosttwente/>

U kunt uw parochie financieel steunen:



Parochie
Sint Jacobus
de Meerdere



Parochie
Sint Franciscus van Assisi



Parochie
Maria Vlucht