

**Nieuwsbrief**  
**Pastoraat Zuidoost Twente**  
**Woensdag 28 februari 2024**



Parochie  
St. Jacobus de Meerdere  
Enschede



Parochie  
Maria Vlucht  
Looze e.o.



Parochie  
St. Franciscus van Assisi  
Bovenlo-Buure-Haakbergen



*Kopy (maximaal 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan [f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl).  
Format voor schrijven stukjes op te vragen bij [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl).*

## Nieuws uit Zuidoost Twente

### Hongerdoek in Lonneker



Met Aswoensdag werd traditiegetrouw het Hongerdoek weer opgehangen door de vrouwen van het Gilde in de Jacobus de Meerderekerk in Lonneker.

Het Lonneker Hongerdoek is ter gelegenheid van de jubilea in 2013 (175 jaar parochie en 100 jaar kerkgebouw) ontworpen en met de hand gemaakt in de periode mei 2012 tot en met januari 2013.

Het is op Aswoensdag 2013 aan de geloofsgemeenschap aangeboden en is maar liefst 5 meter breed en 4 meter hoog.

Op het doek zijn 21 tableaus geborduurd met als thema's:

- drie tableaus over Geloof, Hoop en Liefde
- zeven tableaus over de zeven werken van barmhartigheid
- vier tableaus over werk in de kerk, liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw
- vijf tableaus over de levensloop van de mens
- twee tableaus over vasten en inkeer

De moeite waard om eens te komen kijken!

### Pastoraatsgroep Franciscusparochie breidt uit en verjongt

Zondag 25 februari werden Menno Wolferink, Michaela Diepenmaat en Brigitte Damveld tijdens de Eucharistieviering in de Pancratiuskerk door pastoor Daggenvoorde geïnstalleerd als nieuwe leden van de Pastoraatsgroep in onze Franciscusparochie.



Het pastoraal team is blij met de voordracht van Brigitte Damveld, Michaela Menting-Diepenmaat en Menno Wolferink als lid van de pastoraatsgroep voor de Franciscusparochie. Alle drie draaien zij al geruime tijd in de parochie mee. Brigitte heeft zich laten kennen als een praktische ondersteuner van bijeenkomsten voor ouderen, maar zet zich sinds kort ook in voor de kleuterkerkvieringen. Menno is al lange tijd actief voor vieringen voor kinderen. Michaela stond aan de wieg van de kleuterkerk, inmiddels al meer dan 10 jaar geleden, en is ook een actief lid van het Pablokoor. Het pastoraal team is blij met het jonge élan, dat Brigitte, Menno en Michaela met zich meebrengen, hun energie, hun durf en ideeën en hun bereidheid de parochie vooruit te helpen. Wij wens jullie veel zin en plezier toe en vragen alle medeparochianen jullie in jullie missie te dragen. Vrede en alle goeds! *Namens het pastoraal team, Frank de Heus*

## Agenda Zuidoost Twente en omstreken



**Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux? 31 mei t/m 4 juni 202**

We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda. Het Thema dit jaar is : ***Onder Maria's mantel.***

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco. Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig.

Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenir. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen en of bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het

Nederlands. Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 390,= alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,- ( dus dan € 440,= )

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij: propagandist: Ans Olde Theussink, 06 27408273; Tridium coördinator: Bert Elferink, 06 23770341. Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

## Agenda Franciscusparochie – Boekelo, Buurse, Haaksbergen



**Stiltevieringen ‘Op weg naar Pasen’ op woensdagavonden van 19.00-19.25 uur**  
Stiltevieringen zijn laagdrempelige meditatieve momenten op de vroege woensdagavond. Ze duren een klein halfuur. Stilte neemt een belangrijke plaats in. Daaromheen is er gebed, muziek en zang. Deze serie is opgebouwd rondom zes kunstwerken (iedere week bij een andere afbeelding.)

**woensdag 28 februari in de Bonifatiuskerk; 6/3 in Buurse in het Kleine Kerkje, Alsteedseweg 22; 13/3 in Boekelo in Momentum, Beckumerstraat 169; 20/3 in Tweekelo in de Johanneskerk, Tweekelerweg 110 ; 27/3 in Haaksbergen in de Protestantse Kerk, Jhr. v. Heijdenstr 4**

### Haaksbergen Bonifatiuskerk: zondag 3 maart – kloosterochtend

*Voor wie stilte zoekt, verdieping en gemeenschap...*



We beginnen deze derde zondagochtend van de Veertigdagentijd, zoals we in het klooster in Megen beginnen. Met gebed, stilte, rust en bezinning. In de kerk en al wandelend. Het evangelie van deze zondag is het verhaal van de tempelreiniging. Dat roept de vraag op: ‘Waar zou jij de boel weleens op orde willen brengen?’

Je kunt op verschillende momenten op deze ochtend instappen, maar als je mee wilt ontbijten, geef je dan op bij [f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl), 06 300 988 33. Vrije gift.

Het programma is als volgt:

- 8.00 uur: Morgengebed (Getijden) in de kerk
- 8.30 uur: Ontbijt in de parochiezaal (hiervoor opgeven)
- 9.00 uur: Wandeling (verzamelen bij ingang kerk)
- 10.30 uur: Communieviering in de kerk met zang van Gaudete.
- 11.15 uur: Koffie



### Haaksbergen Sporthal de Bouwmeester: zondag 3 maart - Caritas en Diaconie samen op de Vitaliteitsbeurs

Zondag 3 maart bent u van 10:30 tot 16:00 uur van harte welkom op deze gezellige en informatieve beurs in sporthal De Bouwmeester.

De Diaconie van de Protestantse gemeente Haaksbergen – Buurse en Caritas van de Sint Franciscus parochie zijn present met een gezamenlijke stand. Wij laten de bezoekers zien dat wij als christelijke geloofsgemeenschappen met woord en daad midden in

en met het gezicht naar de maatschappij staan. Vitaliteit heeft niet alleen te maken met fysiek welzijn maar ook met geestelijk welbevinden, met aandacht voor en omzien naar elkaar. Veel activiteiten van de RK parochie en de Protestantse gemeente komen met elkaar overeen en wij streven naar dezelfde doelen.

Leden van de Kerkenraad van de PKN en de Caritas informeren u op deze beurs graag over wat wij als kerken u te bieden hebben. U bent van harte welkom en wij ontmoeten u graag op onze stand. *Johan hofhuis*



### **Haaksbergen Bonifatiuskerk: woensdag 27 maart - Met Pablo op weg naar Pasen!**

Woensdag 27 maart a.s. kunt u samen met het Pablokoor op weg naar Pasen. Midden in de Goede Week een moment van bezinning omringd door teksten en liederen die het paasverhaal vertellen.

## **Agenda Jacobusparochie – Enschede**



### **Parochiehuis Jacobuskerk: Gespreksavonden op woensdagen in de 40-dagen tijd**

We starten met opnieuw een reeks gespreksavonden in de 40-dagen tijd. Aan de hand van de podcastretraite “Stel je voor: Jezus”, uit de podcast “Bidden Onderweg”, ontmoeten we Hem en gaan in zes avonden met Hem op pad vanaf zijn doop tot en met het laatste Avondmaal. De verhalen uit de podcast, die we bij de start van de avonden samen beluisteren, doen een appèl op je voorstellingsvermogen, waardoor je als het ware getuige bent van de situatie. Aansluitend gaan we hierover met elkaar in gesprek.

**28/02, 06/03, 13/03, 20/03, 27/03.**

Start: 19.30 uur

Einde: ca. 21.30 uur

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Graag vooraf aanmelden bij [pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenenschede.nl)



### **Zaterdag 2 maart: voor de laatste keer Angelus gebedsviering in Jacobuskerk**

Na 10 jaar nemen we komende zaterdag afscheid van de maandelijkse Angelus gebedsviering. Bij het in ere herstellen in 2014 van het Angelusklokje, ontstond het idee daar op het middaguur van de eerste zaterdag van de maand een korte gebedsviering aan te verbinden. Nu, na 10 jaar, is het tijd voor vernieuwing, verandering. Onze jonge katholieken starten met ingang van april met een maandelijkse Praiseviering, niet om 12.00 uur maar om 17.00 uur. Daarover in een volgende editie meer.

Voor nu zeggen we: heel veel dank aan allen die in de afgelopen jaren hebben meegeholpen, door voor te gaan, het koor te begeleiden, mee te zingen en te bidden, koffie en thee te zetten, gewoon door er te zijn. Komende zaterdag nog één keer. Om 12.00 uur. Wees welkom!

## Zondag 3 maart: Internationale Eucharistieviering in de Jacobuskerk



Inmiddels een begrip: de Internationale Eucharistieviering op de eerste zondag van de maand om 11 uur. Voertaal voornamelijk Engels, voorbeden ook in Spaans, Italiaans en/of Portugees. Lieder die passen bij het karakter van de viering, komende zondag gezongen door het Binnenstads Jacobus Koor in samenwerking met Ariens Music Ministry. We prijzen ons gelukkig met een hogeschool, universiteit en het ITC in de stad, waardoor we steeds meer bezoekers uit alle continenten mogen verwelkomen. Onze kerk is een wereldkerk. Een kerk die nationaliteiten en culturen verbindt. Samen bidden, samen vieren, samen zingen. En na afloop samen aan de koffie. Verzorgd door de jongeren. In een vol parochiehuys, waar vooral jong(eren) en oud(eren) elkaar weten te vinden. Elke maand weer een feest om te vieren! Welcome, bienvenidos, boas-vindas, willkommen, ласкаво просимо !



### **KINDEREN** Jozefkerk: 3 maart – 11.00 uur Kinderwoorddienst

Thema: een plek om bij God te zijn

De kerk is niet zomaar een gebouw. Het is het Huis van God.

Hoe woont hij dan? En hoe gedraag jij je daar?

Meenemen voor de voedselbank: groenten in blik of pot

### **KINDEREN** Sint Jan-kerk: 8 maart - 15.30 uur Kids time

Spelletjesmiddag

## Agenda Maria Vlucht – Glanerburg, Lonneker, Losser, Overdinkel



### **Losser: woensdag 28 februari - Schriftinstuif**

In de parochie Maria Vlucht wordt al vele jaren een Schriftinstuif gehouden. In deze Schriftinstuif worden de lezingen van het weekend volgend op de bijeenkomst gelezen en besproken in een ongedwongen sfeer, met een kop koffie of thee erbij. Iedereen is

welkom. Bijbelkennis is niet per se noodzakelijk.

De Schriftinstuif gebeurt in oecumenisch verband, in samenwerking met de Protestantse Gemeente van Losser. Woensdag 28 februari om 19.15 uur bent u welkom in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk in Losser. Rietie Kenter leidt deze keer de avond.



### Losser: vrijdag 1 maart - Wereldgebedsdag

Ieder jaar op de eerste vrijdag van maart wordt wereldwijd Wereldgebedsdag gevierd. Dit jaar op vrijdag 1 maart. U bent welkom om 19.00 uur in de dagkapel/St. Martinuskapel van de H. Maria Geboortekerk. Een oecumenische viering over het thema 'Verdraag elkaar in liefde', dit jaar voorbereid door vrouwen uit Palestina.

U leest er meer over op onze website: <https://www.mariavlucht.nl/actueel/wereldgebedsdag-2024>



## Omdat het om mensen gaat

**Enschede Zuid:** De bloemen waren afgelopen week voor Engelen Nijhof aan de Albert Cuypstraat.

## Ter inspiratie



**'Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!' door Frank de Heus, pastoraal werker (Joh. 2, 13-25)**

Ik word telkens weer geraakt door de manier, waarop mensen uit het buitenland met de ruimte van een kerkgebouw omgaan. Kinderen hebben al jong geleerd om stil te zijn in de kerk. Volwassenen en kinderen zullen het liturgisch centrum, het priesterkoor, niet snel betreden. Dat is voor hun een heilige ruimte. Als ze de kerk binnenkomen, zal menigeen ook een kruis slaan met wijwater uit het

wijwaterbakje bij de ingang en door de knieën gaan. In de ogen van veel Nederlanders is dat overdreven. Toch heeft het iets moois. Deze mensen zijn in staat om iets te beleven aan de kerk, namelijk Gods aanwezigheid, die voor anderen verborgen blijft. De kerk is voor hen een plek, waar God misschien wat gemakkelijker te vinden is, dan buiten de kerkmuren. In het evangelie van zondag 3 maart horen we, hoe Jezus de tempel in Jeruzalem op z'n kop zet. Hij is boos! De handel heeft de heilige ruimte overgenomen. Dat is een veeg teken. Als zelfs daar rond het allerheiligste het geld regeert!?! Franciscus van Assisi wilde in navolging van Christus geld zelfs niet maar aanraken. Hij zag, hoe de zucht naar geld relaties kapot maakte, mensen die het toch al niet breed hadden verder verarmde, mensen ongelukkig maakte, van God losmaakte. In die zin is het goed, dat op basisscholen in de Week van het geld kinderen worden opgevoed om 'geld de baas te blijven'. Maar misschien zou het ook goed zijn om eens na te denken over een 'Week van het heilige'?

### **Vasten door Thij Willems, emeritus pastoraal werker**

Op zoek naar de betekenis van 'vasten' komen we misschien te snel bij oude herinneringen. Herinneringen aan kerkelijke voorschriften. Niet onbegrijpelijk want velen van ons leerden 'in-vraag-en-antwoord' wat het begrip vasten kan betekenen. Natuurlijk we kennen nog twee officiële vastendagen: Aswoensdag en Goede Vrijdag. Wanneer we ons bij de betekenis van 'vasten' evenwel

beperken tot 'het onthouden van eten en drinken' missen we snel zicht op wat 'vasten' kán betekenen. De gedachten aan 'verplichte vasten- en onthoudingsdagen' zal ons eerder afschrikken dan ons tot bezinning uitnodigen.

Vasten is veelmeer stilstaan bij het ritme van ons eigen leven. Op zoek gaan naar wat belangrijk is, én op zoek naar wat bijzaak is in ons bestaan. Vasten is loskomen van bijzaken die ons kunnen gijzelen. In talloze aspecten van ons bestaan kan 'vasten' betekenis hebben. De bijgevoegde afbeelding, de woordenwolk, kan ons op een spoor zetten inhoud te geven aan een eigen én eigentijdse invulling van de vastentijd. In deze voorbereidingstijd op Pasen worden we uitgenodigd om in de voetsporen van Jezus van Nazareth onze levensweg te zoeken. Om in Godsnaam geluk te delen en op te komen voor de schepping die ons gegeven is. Zo wordt Pasen het feest van nieuw leven.



---

#### Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde: [p.daggenvoorde@rkzuidoostwente.nl](mailto:p.daggenvoorde@rkzuidoostwente.nl), 06 391 70 407  
Parochievicaris Willy Rekveld: [w.rekvelde@rkzuidoostwente.nl](mailto:w.rekvelde@rkzuidoostwente.nl), 06 208 74 866  
Pastoraal werker Frank de Heus: [f.deheus@rkzuidoostwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoostwente.nl), 06 300 98 833

#### Live-streams (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):

Bonifatiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat>

Gerardus Majellakerk Overdinkel: <https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdl6ZOmsK5xn1Mg>

Maria Geboortekerk Losser: <https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie>

Pancratiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen>

Sint Jankerk Enschede: <https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA>

Sint Jozefkerk Enschede: <https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede>

#### Websites parochies:

[www.mariavlucht.nl](http://www.mariavlucht.nl)

[www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)

[www.franciscusparochie.nl](http://www.franciscusparochie.nl)

**Facebook parochies Zuidoost Twente:**

<https://www.facebook.com/rkzuidoosttwente/>

**U kunt uw parochie financieel steunen:**

Parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493hoJTCq0wy5MQBZt1g>

Parochie Maria Vlucht

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ>

Franciscusparochie

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=STDEL5rwRVe5bFFtjhIMTw>



Parochie  
Sint Jacobus  
de Meerdere



Parochie  
Sint Franciscus van Assisi



Parochie  
Maria Vlucht

---